



Elevens UNI•Login: 0885	Fag: Dansk, Skriftlig fremstilling
Elev signering med UNI•Login:	Ord (22):
Klasse/Hold: 9	Ark: / Ark Total:

4. Elevantalen

Kære familie, venner, lærere og sidst men bestemt ikke mindst kære klassekammerater.

I dag kan i ikke længere kalde os elever på denne skole, da vi nu står her for at fejre vores sidste skole dag. Først ville jeg ønske os alle et stort tillykke med eksamen. Vi alle har haft en svær tid med blandede følelser om, hvordan vi har klaret os. Vi har siddet med stres og sommerfugl i maven døgnet undt. Men nu står vi her og er lettet og skal fejre, at vi er færdig med 9 klasse og kan starte et nyt skoleliv .

For snart 10 år siden blev vi mødt inde i 0 klasse som 6-årige elever, hvor vi fik lært hinanden, at kende. Waow, det må jeg sige, tiden har fløjet. Tænk, at jeg har gået på denne skole i 10 år. Det betyder enormt meget for mig, at jeg til denne dag i dag står med de mennesker, jeg har kendt og tilbragt mest tid med i mine hverdag.

Denne skole er en privat skole, som er meget lille, derfor betyder det, at alle kender hinanden og det har så gjort, at vi alle er kommet tættere på hinanden og er blevet til en stor familie i dag. Men denne skole er ikke en, hvilken som helst skole, denne skole er meget unikt, da vi alle har et rigtig godt forhold med vores kærlige lærer og det har selvfølgelig gjort, at vi har haft motivationen og lysten til, at komme i skole hver evig eneste dag. Jeg ved, at jeg aldrig ville få et sådan forhold med andre mennesker i gymnasium eller i min videre gående uddannelse. Jeg ville aldrig glemme AL-Hilal skole, da jeg har tilbragt over halvdelen af mit liv på denne skole.

Jeg har haft virkelig mange sjove, vidunderlig og gode oplevelser på denne skole med den sjoveste og sejeste klasse. Når jeg tænker tilbage på oplevelser jeg har oplevet med denne klasse, så tænker jeg på mange forskellige minder. Men noget jeg aldrig ville glemme, og altid ville huske er den oplevelse vi oplevede, da vi gik i 6 klasse og var på lejrskole. Jeg kan stadig huske til den dag i dag, hvordan det var for første gang, at se mine klassekammerater og min lære være utrolig bange. Som i nok ved, så blev vi angrebet af en hund i stranden, hvor der ikke var et eneste menneske. Den

Elev signering med UNI•Login:

Tilsynsførendes underskrift

Side 1 af 2



hoppede på os og slikkede os i ansigtet. Sara, du er den sejeste lærer jeg har mødt, at ikke vise frygt for 8 piger, selvom du selv ryster og er ved at tisse på bukserne er virkelig moden af dig, det må jeg virkelig give dig. Jeg ville aldrig glemme denne oplevelse og vil altid grine, når jeg ser en boxer hund gå forbi mig.

Vi kan alle blive enig om, at vi alle er forskellig i denne klasse. Vi alle har forskellige holdninger, vi alle har forskellige drømme og vi alle er forskellige individer. Men det vi har tilfælles, er det fælleskab vi har dannet i vores klasse på Al- Hilal. Vi har i denne klasse set hinanden med både opture og nedture, og vi har været gennem gode og dårlige perioder. Men det har bare gjort, at vores fælleskab er blevet stærkere som intet før. Jeg elsker at være en del af denne fælleskab, og gider virkelig ikke, at slippe i den skønneste familie, jeg har kendt siden jeg var 5 år. Men nu må vi se og komme videre. Vi møder nye individer og skal derfor gendanne, hver vores fælleskab med andre mennesker vi møder i vores nye fremtidig liv.

Jeg kommer til at savne jer fra inderst inde af mit hjerte og håber på det bedste i jeres liv.

Tak for det ” familie, venner, lærere og sidst men bestemt ikke mindst kære klassekammerater. ”

Og husk altid ”*Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende*” citat fra Peter plys

Kildefortegnelse:

<https://thlang.dk/media/27693/Tale-til-9-klasse.pdf>

<https://www.alt.dk/bolig/peter-plys-citater>