

Kære Al-Hilal skolen

Jeg har gået på denne skole i 10 år, og de 10 år er været virkelige fantastiske. Jeg har lært mange ting og udviklet mig meget. I har været en del af min hverdag, det er jeg meget taknemlig for. Til mine klassekammerater, i er mere end bare klassekammerater, vi har været igennem en masse sammen. Vores årgang har hjulpet hinanden i sværere perioder, vi har altid været et team, et fælleskab og ikke mindst et sammenhold. Hvis jeg ikke havde gået på denne årgang havde jeg nok aldrig fundet de personer jeg kalder bedstevenner, faktisk kalder jeg jer familie, fordi familie handler ikke om blod og gener, men om den kærlighed man viser til hinanden. Selvom vi alle er ret forskellige fandt vi stadig en måde

hvor på vi alle kan forstå hinanden og hinandens følelser, den ting vi altid havde tilfælles er at vi altid var klar på hver en kamp der står foran os og den kamp tog vi som et hold. Ligesom den gang vi kæmpede for at studieturen skulle være en rejse til Tyrkiet fordi mange af os ikke ville til Marokko, vi kæmpede indtil vi fik det vi havde bedt om, det kalder jeg et sammenhold. Der er også mange oplevelser som bare giver et særligt indtryk, men jeg vil bare nævne de oplevelser som var noget ekstra særligt. En af dem var turen til Bornholm, for selvom den varede

fem dage var det stadig fem dage værd, jeg ville gøre alt for at opleve sådan en vidunderlig tur igen. Et andet eksempel var da vi tog i legeland som 12 årig, det var nok et af de mange gode oplevelser hvor vi alle deltog og alle hygget sig. Et tredje eksempel og nok også de sidste jeg kommer til at nævne, er vores første lejrtur i 4. klasse, hvor de fleste af os deltog og der hvor vi rigtig lærte hinanden at kende, fordi vi på en måde boede sammen i fire dage. Alle de oplevelser har gjort stor betydning for vores liv, det er nogle oplevelser vi altid vil huske. Vi startede som fremmede, men heldigvis kommer vi til at afslutte som et hold der altid vil have hinanden i hjertet. Jeg håber ikke at vi siger farvel, men at vi siger vi ses igen, fordi jeg ikke kan sige farvel til nogen jeg har kendt i flere år, især ikke når personerne er mine bedste venner og flere af dem er som en anden familie for mig. Hvis jeg havde gået på en anden skole ville jeg ikke have kunne udviklet mig til et bedre menneske, jeg føler at i har været med til at udvikle mig, fordi 10 år er nok til en meget stor forandring og jeg vil sige tak fordi i har været med til den forandring. Vi har alle glædet os til de sidste dage, så vi kunne have kostumer på og hygge os, men ingen af os havde tænkt på de dage hvor vi siger farvel og siger goddag til en ny start. Jeg håber at hvor inden i ender ude i fremtiden, vil give jer ligeså gode år som i har givet mig,

Elev signering med UNI•Login:

Sara 715h

Tilsynsførendes underskrift



Side 1 af 2



Al-Hilal Skolen
مدرسة الهلال

Al-Hilal Skolen, Svanevej 3, 2400 København NV Skolekode: 101 526, Tlf.: 35 82 07 60 Dato: 2.juni 2020

jeg håber at vi stadig kan beholde de grupper vi har sammen både på snapchat, Instagram og Facebook så vi altid kan se tilbage og huske

på hvor godt vi havde det. Jeg havde aldrig troet at vi ville enes så godt i sidste ende, jeg kan huske hvor svært det var at enes som børn så at vi har kunne opnået det umulige er jo helt sygt at tænke på, men vi gjorde det hvilket betyder at vi arbejdede sammen også selvom vi ikke er ens både med udseenden og det indre. Vi dannede en regnbue, for selvom vi alle har forskellige farver kunne vi alligevel danne et hold. Lærerne skal også have et stort tak, da de altid har været her for os og hjulpet os igennem tykt og tyndt. Jeg skal ikke glemme de mange gange jer lærer har været som en familie for os. Os elever har også mange dejlige minder med jer lærer, vi er alle en kæmpe stor familie som skal begynde på en ny start uden hinanden, det bliver meget svært da vi har vundet os til at se hinanden hver evig eneste dag i ca. 200 dage, og alle de dage har været helt vidunderlige, da jeg har fået lov til at bruge de dage sammen med jer, mine venner, mine lærer, min rektor og ikke mindst min familie som jo er den familie vi har dannede sammen. Jeg håber i kan se hvor glad i har gjort mig og hvor taknemlig jeg er for at have brugt tid med jer og lært jer at kende. Til sidst ville jeg bare sige "at holde sammen som en familie, er netop det der gør os til en familie", da det nok må være det citat som passer bedst til os, det et jeg selv har tænkt på, ved at komme i tanker om de mange følelser i har givet mig igennem årene. Det er alt jeg har at sige tak for 10 års fælleskab.

Elev signering med UNI•Login:

Sara 715h

Tilsynsførendes underskrift

Sida 2 af 2
Side 2 af 2